

Cuma Sohbeti sayfası Adiyaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanmaktadır.

CUMA  
SOHBETİ

CUMA  
SOHBETİ

## ADAM ÖLDÜRMEKTEN DAHA AĞIR BİR OLGU: FITNE

Sözlükte denemek, sinamak, imtihan etmek, sıkıntı, toplumların başına gelen felaketler, musibetler gibi çok zengin anınlara gelmektedir. Görüldüğü üzere olumlu ve olumsuz çağrımlara sahiptir. Araplar feten ifadesini altını ve gümüşü veya değerli madenleri birbirinden ayırtırmak için ateşe atıp, eritip saf ile sahteyi birbirinden ayırmak için kullanmaktadır. Hatta çok işveli ve erkeklerin kalbini çelen hanımlara da fettan tabiri kullanılmaktadır. Literatürümüzde fitne kelimesi ahlak ve hadis kavramı olarak iki farklı konumda kullanılmaktadır. Ahlak kavramı olarak, olumsuz davranışları içeren, toplumda tefrikayı, kavgayı, insanların birbirine düşmesini, savaşmasını, toplumun başına birtakım felaketlerin gelmesini ifade ederken; hadis kavramı olarak gelecekte, kıyamete yakın dönemde toplumlarda ortaya çıkacak ve toplumları felakete sürükleyecek çözülmeyi, davranışları, hadiseleri, savaşları içermektedir.

Mekke döneminde Müslümanlar kendi dışındaki unsurlarla, müşriklerle imtihana tabi tutulurken; Medine'de kendi kendileriyle imtihan olunuyorlar. Özellikle ilk fitne olayı olarak ifade edilen Hz. Osman'ın şahadetiyle başlayan süreç, Siffin ve Cemel savaşlarıyla devam ediyor ve Müslümanlar birbirlerini tekfir ediyorlar, öldürüyorlar ve her bir taraf kendilerinin haklı olduğunu ileri sürüyor. Emeviler döneminde Mekke'de isyan ederek bağımsızlığını ilan eden İbn-i Zübeyr'i ortadan kaldırmak üzere yönetim Haccac'ı görevlendiriyor. Haccac, Mekke'yi işgal edip, Kabe'yi yıkıyor ve çok Müslüman kanının akmasına sebep oluyor. Bu hadiseler yaşanırken aktif ve akıl insan Hz. Ömer'in oğlu Abdullah b. Ömer evinden dışarı çıkmamayı tercih edince, halk "Fitneye mücadele etmeyi bize telkin eden sen değil miydin? Fitneyi engellemek için uğraşalım diyordun, şimdi niçin dışarı çıkmıyorsun?" dediklerinde Kur'an'da, "El fitnetü eseddü minel katl, ekberü minel kat!" (Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdr, daha büyuktur. Bakara suresi, 191, 217)

ve "fitneyle savaşın" (Enfal suresi, 39) diye ifade edilen ayetlerden maksadın, Müşriklerin Müslümanları dinlerinden caydırma, vazgeçirme, onlara ezayı, cefayı, sıkıntıyi reva gören anlaşışın ve uygulamanın ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu, Müşriklerle Müslümanlar arasındaki mücadelenin olduğu dönemi ifade ettiğini, bugünü ifade etmediğini, ölenin de öldürülenin de Müslüman olduğunu, iki taraftan kimi öldürse neticede bir Müslüman öldürmüş olacağını ifade ederken zihinlere "Fitne zamanında oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan hayırlıdır" nebevi duruşunu getirmektedir.

Son yıllarda İslam dünyası olarak genelde Ortadoğu'da ve özellikle ülkemizde adeta Medine döneminden itibaren Müslümanların kendi kendileriyle imtihana tabi tutuldukları bir fitne sürecini yaşıyoruz. Ortadoğu'da Müslüman ülkelerin enerjilerini kendi dışındaki fitne odaklarına değil de, birbirlerini yok etmeye harcamaları, körfze ülkelerinin kendileri gibi Müslüman olan Katar'a uyguladıkları ambargo, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Karadavîyi ve İhvân-ı Müslimin (Mısırlı Müslüman kardeşler)'i terör listesine almaları, vb. uygulamalar ve tasarruflar dikkat çekici ve bir o kadar da üzüntü vericidir.

Ülkemizde dış kaynaklı olduğu her geçen gün daha belirgin hale gelen, ülkeyi bölüp parçalayıp yutmayı hedef alan Gezi parkı olayları, 17 Aralık yargı ve 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ve terörün izlerinin silinmesine yönelik atılan adımlar, alınan mesafeler ve elde edilen başarılarla sevinirken, birlik ve beraberliğimizi perçinlerken, öte taraftan Kur'an Mealciliği (Protestan Ahlakı) üzerinden Sünnet'i devredisi bırakma girişimleri, din istismarının boy boy yapıldığı tv programları, "mülteci/muhacir Suriyelileri istemiyoruz" şeklinde kampanyaya dönüştürmeye çalışılan kıskırtıcı, ötekileştirici, dışlayıcı söylem ve eylem ahlakını, Nebevi ahlaki kendimize düstur edinelim, birlik ve beraberliğin seyr-ü sülük'unu tatmanın yollarını arayalım. Ve fitnenin saf ile sahteyi ayıran bir anlama da geldiğini unutmayarak safımızı, saf olan tarafa belirleyip kararlı bir şekilde duralım. Vesselam!

Sünnet, Kur'an'ın kendini dışa açılmıştır. Sünnet, Kur'an'ın

kendini tanıtımıdır. Sünnet, Kur'an'ın yaşamıdır. Sünnet, insanlık birikimidir. Sünnet'in genel adı edebir. Ünlü Fransız araştırmacı Oliver Roy diyor ki, "Ben dünyanın pek çok yerinde Yahudi, Hristiyan ve Müslüman fundamentalistleri ziyaret ettim, hepsinde ortak bir nokta gördüm; edepte yoksunluk." Dolayısıyla Sünnet, Protestanlaşma (Hristiyanlaşma) tehlikesini ortadan kaldırma adresidir. Sünnet, sadece Müslümanlıkla ilgili değildir. Bütün insanlıkla ilgilidir. Ve insanlığın kurtuluş adresi, Sünnet'e dönmektir. Çünkü Sünnet'e dönmek demek, Kur'an'a dönmek demektir.

Suriyeli kardeşlerimizle inanç birlikteligiımız olduğu gibi, tarihsel birlikteligiımız, akrabalığımız da var. Çanakkale'de saflarımızda şehit düşen Suriyeli kardeşlerimiz var. Kız alıp verişlerimiz var. Öte taraftan insanlık kardeşliği de, düşeni elinden tutup kaldırmayı, zulmün karşısında mazlumun yanında olmayı, gönül evini herkese açmayı ve merhamet yelkenlerini vicdan gemisinde masum insanlara indirmeyi gerektirir. Biz kendisine ümmet olmaktan gurur duyduğumuz Hz. Muhammed (s.a.s.)'den bunu öğrendik. Dolayısıyla özümüzle, sözümüzle fitneden uzak durmayı, fitne ateşini artıncı ve kuvvetlendirici, kutuplaştıracı, dışlayıcı söylem ve davranışlardan kaçınmayı gerektiren kucaklayıcı ve kapsayıcı bir söylem ve eylem ahlakını, Nebevi ahlaki kendimize düstur edinelim, birlik ve beraberliğin seyr-ü sülük'unu tatmanın yollarını arayalım. Ve fitnenin saf ile sahteyi ayıran bir anlamda da geldiğini unutmayarak safımızı, saf olan tarafa belirleyip kararlı bir şekilde duralım. Vesselam!

Harun DOĞAN

İl Vaizi

harun\_dogan23@hotmail.com